

Sommerlejr 2006

Vi har gjort det igen.

Alle var glade.

Igen I år var alle enige om at det var den bedste sommerlejr vi nogen sinde har været med på.



Lydia Tim
Kaysø
skrev
dagbog.

[Klik for at
læse hvad
hun skrev.](#)



Susanne
Bjertrup
optrådte med
stok og vifte
ved
festaftenens
kabaret

Vi vil se billeder vi kan printe ud fra siden.

Vi vil vise vores venner og familie hvor godt vi havde det.



Der er mere glæde end disciplin over gruppebilledet, tak for det.

Viggo viser



Tai Chi billederne viser vi mestre disciplin.



hilsen



Flemming instruerer Taichi formen



afværg



Vi hjælper nye fødder i den rigtige retning Flemming smiler



parade

Det vare lidt inden skuldre og albuer synker på plads



Stød



Vi følges pænt ad i Taichi formen



Inga har fået kælenavnet Jespers vagthund



Lena underviser i mavedans



Se hvor de nyder det Lena er en dygtig lærer, født blind, sort skærm..

Susanne underviser i Qi Gong i haven



Vi har stor glæde af Susannes undervisning.



Der er noget særligt blidt over øvelserne.



Billede bogen fortsætter med Festen.

Højde punktet er festaftenen. I År med kabaret



Susanne er en fryd for øjet når hun svinger staven eller viften



Flemming og Viggo viser en masse skubbe og afværge øvelser.
Det er sjovt at se at et lille puf sender den anden flere meter tilbage.



I må tænke jer til optræden på et hjulet cykel

Viggo sang en sjov sang: Dit hjerte er i fare Andresen.



Han spiller også til nogle af fælles sangene.



Vi elsker at synge.
Man kan tydeligt høre at der er mange trænedede kor sangere blandt deltagerne.
Lena synger som en Engel.
Det er en fornøjelse at følge hende, siger Viggo.
Alt lykkedes på Guitaren når jeg akkompagnere Lena.

